

Βασίλειος Πλιώτας
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Ομιλία
στην τελετή του Αρείου Πάγου
και
της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου
προς τιμήν των αποχωρούντων δικαστικών και
εισαγγελικών λειτουργών

Πέμπτη 25-06-2020
Δικαστικό Μέγαρο Αρείου Πάγου

Προσφιλείς και εκλεκτοί αποχωρούντες Συνάδελφοι

Κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου

Κυρία και κύριοι Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου

Κυρίες και κύριοι Αρεοπαγίτες και Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου

Καταλαμβάνομαι και εγώ σήμερα, όπως και οι ακόμη παραμένοντες από συγκίνηση και συναισθηματική φόρτιση.

Αποχωριζόμαστε εκλεκτούς και αγαπητούς Συναδέλφους, που επί ολόκληρες δεκαετίες, σαράντα χρόνια, τα ακριβότερα της ζωής τους, υπηρέτησαν δίπλα μας την τόσο ευαίσθητη Θέμιδα, ανεπίληπτα, με σύνεση και εγκράτεια, με αυταπάρνηση κατά κυριολεξία, αναλώνοντας καθημερινά τις δυνάμεις τους, ώστε να ασκείται ορθά, με βάση τις αιώνιες κείμενες αρχές του δικαίου, τους νόμους, το Σύνταγμα και τον ανθρωπισμό, το ευθυνοφόρο δικαστικό λειτούργημα, συμβάλλοντας με την αδιάλειπτη προσφορά τους στην αρμονική συμβίωση των πολιτών και στην ευστάθεια της ατελούς κοινωνίας μας.

Οι εναπομένοντες στον Άρειο Πάγο, εκτιμούμε τη σοφία Σας και οπωσδήποτε διδαχθήκαμε και ωφεληθήκαμε από την ευπρέπεια του ήθους Σας, την ευγένεια του χαρακτήρα Σας, την επιστημονική Σας κατάρτιση, τη βαθειά και λιπαρά νομική Σας γνώση. **Οι νεότεροι δικαστές και εισαγγελείς** αντλούν ήδη πολλά διδάγματα από τις δικές Σας αρετές, προσφεύγουν και αξιοποιούν τη δεξαμενή των γνώσεων και εμπειριών Σας και την πειθαρχημένη δικαστική Σας γραφίδα.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι Σας σεβόμαστε όλους Σας και κατ' άτομον. Σας τιμούμε για την προσωπικότητά Σας αυτή καθ' εαυτή, την **«καλοκαγαθίαν του τρόπου»** Σας, την οποία ο αρχαίος νομοθέτης Σόλων θεωρούσε **«όρκου πιστότερον»** και για το σπουδαίο έργο που σε όλο το διάστημα της μακράς δικαστικής ή εισαγγελικής υπηρεσίας Σας αφογγύστως προσφέρατε. Έργο για το οποίο ευλόγως αισθάνεσθε εσωτερική ικανοποίηση, αφού στο πρόσωπό Σας πλήρως ανταποκρίνεται ο λόγος του Αριστοφάνη **«.....χρηστά επετηδεύσατε, χρηστά είπατε, χρηστά επράξατε»** και γι' αυτό πρέπει να είστε υπερήφανοι.

Ευχόμαστε να είστε κρατεροί στο σώμα και στο πνεύμα και να διάγεται εν υγεία κατ' άμφω, να χαίρεσθε τους δικούς σας ανθρώπους και όλα τα αγαθά του ανέμελου συνταξιοδοτικού Σας

βίου, ο οποίος, να είναι και «ό,τι μήκιστος» και να απολαμβάνετε την οφειλόμενη τιμή και τον σεβασμό πάντων.